



Birgitta och Stefan Öman från Sjömarken reste till Italien i somras och vill dela med sig av sina härliga resminnen.



Att bo på campingen vid Adriatiska havet var som att bo i en botanisk trädgård, enligt paret Öman.



## En trivsamt camping i Italien

**VI VILL BERÄTTA** om en mycket trivsamt camping vid Adriatiska havet. Vi besökte denna camping under några veckor i somras. Campingen heter "Camping Village Don Diego" och ligger i orten Grottammare vid den så kallade "palmrivieran" (Riviera Picena delle Palme). Orten Grottammare ligger i regionen Piceno ungefär 20 mil söder om Rimini.

Campingen är lagom stor och mycket lummig med diverse olika exotiska träd, bland annat olika typer av palmer. Det kändes nästan som om man bodde i en botanisk trädgård. Campingtomterna är väl åtskilda med olika typer av häckar och träd. Servicebyggnaden är helt nybyggd/nyrenoverad och invändigt klädd med kakel och klinker. Städningen var exemplarisk. Tre kvällar i veckan bjöds det på underhållning som ingick i

campingavgiften. Denna underhållning var riktad till både barn och vuxna. Det fanns även väl tilltagna och avgränsade lektytor för barn.

**Man behöver bara gå ut genom entrén och korsa en gata så har man en fantastisk fin strand med utmärkt badvatten (blå flagg).**

Det finns mycket fina cykelvägar i området och man kan cykla på asfalterade cykelbanor i palmalléer längs stranden i närmare två mil. Längs denna sträcka ligger, förutom den lilla staden Grottammare, även de små städerna San Benedetto del Tronto, Porto d'Ascoli och Cupra Maritima.

Under vårt besök konstaterade vi att området har mycket få utländska turister. Den helt dominerande andelen av turisterna var italienare. Vi var till exempel det

enda svenska ekipaget på campingen. Vi gjorde en del bilutflykter inåt landet och det visade sig vara ett mycket vackert, kuperat och böljande landskap. Vi besökte bland annat de gamla fina små städerna Offida och Ripatransone. På var och varannan bergstopp ligger det en fin liten gammal stad. En av dem, som vi också besökte, är staden Lapedona som blev känd i Sverige i vintras då den förekom i en TV-serie där olika par tävlade om att få bedriva Bed & Breakfast i staden.

Vi kan rekommendera såväl den aktuella campingen som området i sin helhet. Det är väl värt att besöka. För mer information se [www.campingdondiego.it](http://www.campingdondiego.it) och [www.rivieradellepalme.com](http://www.rivieradellepalme.com)

Hälsningar Birgitta och Stefan Öman, Sjömarken

## Härligt i Hedesunda

**INFÖR SÄSONGENS** sista husvagnsresa valde vi att åka till Hedesunda Camping. Skälet till det var att vi hörde ett reportage från campingen under fotbolls-VM i Sydafrika, som tilltalade oss. Det fanns både holländare och spanjorer på campingen under radio-reportaget och det lät väldigt gemytligt och trevligt. Så förra veckan åkte vi dit, och trots att lägsåsongen börjat måste vi säga att detta var en av de bästa campingar vi besökt någonsin. Det holländska ägarparet skötte anläggningen exemplariskt och det var många utländska gäster där. En av dem som vi mötte var ett par från Holland, som var väldigt intresserade av fiske. De fångade mycket fisk under de dagar vi var där. De var väldigt förtjusta i Hedesunda camping, men var medvetna om att campingen inte var ansluten till Sveriges Camping (SCR). Jag visade dem vårt exemplar av Campingkatalogen och de blev väldigt intresserade av den tidningen och informationen om andra campingar i Sverige.

Enar Nilsson